

Vad gör en måndagsvärd?

Foto: Ingrid Sjöberg



Det undrar nog en del över så det skall jag försöka beskriva, men först – "Hur började det?"

När jag tittar tillbaka i gamla handlingar och medlemsblad ser jag att hålla öppet i lokalen och släktforskarhjälp till medlemmar började i samband med att föreningen fick egen lokal i september 1990, på Fiskaregatan i Halmstad. Det var Klas-Göran Stehn som startade med att hålla öppet varje onsdagskväll kl 18.30–20.30, men första onsdagskvällen i månaden var han på plats redan kl 15 på eftermiddagen. Hösten året därpå blev det tisdagar som gällde. 1993 ändrades dagen till den första tisdagen i månaden och längre öppet-hållande kl 17–21. Det varade till 1997, då blev det första måndagen i månaden.

Öppet dagtid

Flera medlemmar önskade öppet dagtid, då de ej var så hågade att ge sig ut kvällstid. Så när jag hösten 2000 varit anställd som kanslist i ett års tid ingick det i mina arbetsuppgifter att ha öppet en onsdagseftermiddag mitt i månaden kl 13–17. Samma sommar startade vi även med att ha "Sommaröppet" tre måndagseftermiddagar i juli. Det blev så uppskattat av semesterlediga medlemmar att vi fick vara tre till fyra värdar, för att ingen skulle bli utan hjälp. Under dessa tre till fyra sommarmåndagar kunde vi ha sammanlagt 70–80 besökare.

Januari 2003 startade vi på "prov" i tre månader att ha öppet varje måndagseftermiddag. Detta föll så bra ut att vi fortfarande – 16 år senare – håller på.

Efter flytten till större lokal på Ryttarevägen hösten 2006 och framgångarna vid Släktforskar dagarna 2007 ökade besöksantalet i lokalen så att vi fick införa tidsbokning till datorerna samt öppet även på förmiddagen för självstudier. I samband med flytten till Ryttarevägen blev det två värdar/värdinnor och efter en efterlysning i vårt medlemsblad blev vi tolv personer som i ett rullande schema på sex veckor nu tjänstgör i lokalen.

Ja vad gör då vi värdar/värdinnor på måndagseftermiddagarna i lokalen?

Vi hjälper våra besökande medlemmar efter bästa förmåga med allt från att klura ut diverse krumelurer till bokstäver, tyda texter, ibland även att förklara innebörden. Sökvägar finns det många, vilka vi tipsar om, och visar hur man använder. Det

Foto: Ingrid Sjöberg



Att försöka tolka svårlästa texter är en av måndagsvärdarnas uppgifter. Här får Christina Nilsson och Charlotte Elofsson hjälp av Evelyn Hardenmark.



Foto: Evelyn Hardenmark

Måndagsvärdarna tjänstgör alltid två och två. Ingrid Sjöberg är måndagsvärd tillsammans med Evelyn Hardenmark. Kaffekokning till besökarna är en av arbetsuppgifterna.

kan till exempel vara ArkivDigital, Sveriges Dödbok, Sveriges Befolkningar, Ancestry och naturligtvis föreningens egna register över födda, vigda, döda och bouppteckningsregistret för Halland. Vi tipsar även om program att spara forskningen i.

I lokalen finns också många hyllmeter med intressanta böcker och pärmar. Det kan bland annat vara hembygdsböcker, årsböcker från till exempel Gamla Halmstad, Laholm, Hallandsbygd, publicerade släkter, matriklar över diverse yrken, till exempel "Lärarynnor". En del beskriver torparnas, vallonernas, soldaternas liv och leverne med mera.

Nya besökare och nyfikna på släktforskning visas runt, får veta om föreningen, våra kurser och vilken hjälp vi kan bistå med. Oftast blir det nya imponerade medlemmar och återkommande gäster i lokalen.

Kontakter knyts vid fikabordet

Dessutom kokar vi kaffe och serverar stadens näst billigaste fika för 10 kronor. Här runt fikabordet diskuteras det släkt och problem i forskningen, många kontakter har här knutits, så även släktskap. Ringer telefonen svarar vi och förmedlar eller löser ärendet.

Vid dagens slut kl 18.30 ska vi se till att allt är i ordning, datorer avstängda, fönster stängda, köket städlat, eventuell försäljning redovisad, ingen kvar i lokalen, ljusen släckta och dörrar låsta. Ja, så lämnar vi lokalen nöjda och glada med våra insatser. OBS! Är ytterdörren låst? En sista koll och jag åker hem.

Evelyn Hardenmark